

“LAAT HET GOEDE GROEIEN”

Bijdrage van Jos Verstraten (melkveehouder en vakgroepbestuurder LTO) op het 40-jarig jubileumfeest van CLM

Laat het goede groeien, sprak de braamstruik tegen de stevig gewortelde oude inlandse eik op het Kroondomein. Dus open je overweldigende bladerdek jij ouwe mastodont, zodat ik ook wat zonlicht krijg.

Hoezo, sprak de eik, het goede dat ben ik. Ik sta hier al eeuwen, ik word beschermd en ik sta notabene op hele dure koninklijke grond. 3 maanden per jaar gaat hier zelfs de poort dicht en is het enige geluid wat je hoort een knallende koning. Jij hoort hier helemaal niet thuis. Opzouten.

Dacht het niet, zei de braam. Waarom moet jij worden beschermd? Ik heb toch ook recht op een toekomst? Zie je niet dat ik als nieuwkomer juist mijn plekje verdien? De zuurgraad van de bodem is aan het dalen en de stikstof komt uit de lucht vallen. En dat allemaal dankzij de intensieve menshouderij. Het is duidelijk dat mijn bedje wordt gespreid en jouw tijd is gekomen. Mijn neef de brandnetel heeft zich zojuist ook al gemeld. Die zoekt een veilig heenkomen op de vlucht voor de MCPP en aangezien hij nergens anders welkom is zoekt hij hier onderdak totdat ie ook wordt beschermd. Maar ja, zolang hij op de ONkruidlijst staat zie ik het somber voor 'm in.....we zullen hem moeten gedogen.

Ja maar, sputterde de eik, ik zorg voor CO₂-opslag, geef koelte in de zomer, de mezen wonen in mijn takken en ik woon hier al generaties lang. Ik ben een onderdeel van het cultureel erfgoed. Ik b n dit bos!

Dat kan zijn, maar jij blijft in het verleden hangen ouwe knoest, sprak de braam. Je staat de toekomst in de weg. Jouw broer de Amerikaan is ook al pass . Je bent al lang uitgegroeid dus jouw bijdrage aan CO₂-opslag is voorbij. Je verdampt ook veel te veel water waardoor je de grondwaterstand verlaagt. En het wordt steeds droger in de zomer en de winters worden zachter waardoor er een nieuwe schimmel is gesignaleerd. Heb je nog niet gehoord van de nieuwe eikenziekte Sudden Death? Het kan jou ook zomaar gebeuren. Wordt wakker man, wees woke en verwelkom ons! Wij zorgen ervoor dat als jij straks het loodje legt het hier geen woestijn wordt. Ons adaptief vermogen is nu eenmaal een stuk groter. Tijden veranderen. Wij zijn de transitie! Natuurinclusief heeft de toekomst. Het is niet de st rkste die overleeft, maar diegene die zich het beste kan aanpassen. Omarm ons, in plaats van dat je je tegen ons verzet, je voert een verloren strijd. Een volhoudbare toekomst? Wij z jn de volhoudbare toekomst. De mensen willen voedselbossen en wij geven heerlijke zoete vruchten. Wat heb jij nog te bieden? Eikel.

De oude eik dacht er het zijne van en peurde nog een druppel vocht uit de grond in de hoop zijn bladerdek nog wat verder uit te strekken om de nieuwkomers het licht te ontnemen, beseffende dat zijn toekomstperspectief afhing van diezelfde menshouderij. Gelukkig hebben mensen uit schaamte voor hun gedrag gemeend dat ze de natuur niet mogen aantasten en dat hier alles bij het oude moet blijven. Ze hebben de lat zelfs zo hoog gelegd dat hier in de wijde omgeving straks geen koe meer te bekennen zal zijn. In de hoop dat ze dan weer kunnen vroem-vroemen en dat Lelystad Airport gaat vliegen.

Dat hoop ik nog te overleven totdat het klimaatakkoord zijn werk gaat doen.

En nu maar hopen dat er in de tussentijd niet zo'n uitgelaten labradoodle van die oprukkende Randstedelingen dagelijks over mijn wortels komt zeiken. Dan is alles voor niets geweest.

Jos Verstraten:

“ Mijn hartenkreet: een oproep tot zelfreflectie. Aan boeren, burgers en bestuurders zodat we uit de impasse komen van de leidende rol die lijfsbehoud heeft ingenomen in ons denken en doen. Ik wens ons meer wijsheid, minder wijsneuzen. Je kunt alleen het goede laten groeien, als je met elkaar deelt wat goed is en daar samen de schouders onder zet anders overwint het overwoekerend onkruid in een verzurende samenleving. ”

